



Den Danske Klostrerute

Nyhedsbrev januar 2012

Den Danske Klostrerutes Støtteforening

Indhold:

- *Klostreruten mellem Roskilde og Slagelse*
- *Klostreruten mellem Slagelse og Vordingborg*
- *Den indre danske Klostrerute*
- *Den Danske Klostrerutes fremtid og færdiggørelse*
- *Reception den 12/5 og Pilgrimsvandring den 13/5 i Sorø i anledning af udgivelse af bind 5 og 6*
- *Generalforsamling den 23. april*



Sct. Bendts Kirke, Ringsted

Klostreruten mellem Roskilde og Slagelse

Af Jens Kristian Krarup

Det femte bind, som udkommer i Klostreruteserien maj 2012, beskriver ruten gennem Midtsjælland til Vestsjælland. Denne strækning på 157 km er landskabeligt meget afvekslende. Her kommer man også omkring mange kulturhistoriske seværdigheder.

Fra Roskilde til Ringsted

Med tilslutningsforbindelse fra Roskilde Station og centrum starter ruten ved Roskilde Havn i nærheden af Sct. Jørgensbjerg Kirke og går gennem et smukt landskab til Lejre med betydningsfulde oldtidsminder. Stedets historie er knyttet til den sagnomspundne kongeslægt Skjoldungerne. Kort efter kan man besøge forfatteren Martin A. Hansens grav i Allerslev og slottet Ledreborg i meget naturskønne omgivelser.

Efter nogle kilometer slynger ruten sig gennem Det Midtsjællandske Skovhøjland med store sammenhængende skove, der byder på ro og fred. Efter skovene passeres mindstederne for middelalderhelgenen Knud Lavard, der blev myrdet ved Haraldsted. Så følger man en å-sti over flere kilometer og kommer til Ringsted. Sct. Bendts Kirke her har hørt til et benediktinerkloster og bliver kaldt Danmarks smukkeste bykirke i romansk stil. Dens historie og gravminder er også tæt knyttet til middelalderens store kongeslægt valdemarerne. I udkanten af byen går ruten omkring Klostermarkskirken fra 1992 med bemærkelsesværdigt inventar og liturgisk udstyr.

Fra Ringsted til Sorø

Det flade landskab mellem Ringsted og Sorø er et udpræget landbrugsområde. Her vidner en perlerække af landsbykirker om, at egnen har været et magtcentrum i højmiddelalderen. Kirkerne i Fjenneslev og Bjernede hører til det ypperste i dansk kulturarv.

Sorø er et uomtvisteligt højdepunkt på ruten mellem Roskilde og Slagelse. Her grundlagde cistercienserordenen deres sædvane tro et kloster mellem søer og skove. Den store klosterkirke er et velbevaret og levende minde om den kirkeligt og politisk betydningsfulde klosterperiode. Det meste af det oprindelige store klosteranlæg er i tidens løb blevet afløst af monumentale og meget seværdige bygninger til Stiftelsen Sorø Akademis skolevirksomhed. Det hele er placeret i en stor, smuk park lige ved byens kønne centrum.

Fra Sorø til Slagelse

Syd for Sorø venter der store naturoplevelser i Tystrup-Bavelse Naturpark med søer, skove og overdrev. På et stykke af ruten går man på skovskrænten ved Susåen, der er Sjællands længste å. Kongskilde Friluftsgård i den vestlige ende af naturparken har vandrerhjem, teltplads og naturcenter.

Fra Kongskilde går turen gennem skove til Antvorskov i udkanten af Slagelse. Her ligger ruinrester fra middelalderens store johanniterkloster, og i nærheden findes det kendte grundtvigske mødested Liselund. De seneste års anstrengelser for at pynte på bymidten er et forsøg på at kompensere for store indgreb i byens gamle miljø, dengang byen udviklede sig til en stor, livlig provinsby, men kirkerne og stiftelsen Slagelse Kloster er bevaret.

Klosterruten mellem Slagelse og Vordingborg

Af Jens Kristian Krarup

Klosterruteseriens bind seks, der udkommer samtidig med bind fem, beskriver en strækning på ca. 150 km. Man følger mange små asfalterede veje, men særlig syd for Næstved også mark- og skovveje og stier.

Fra Slagelse til Tystrup-Bavelse Naturpark

Ruten udgår fra Slagelses centrum. Den første hovedseværdighed er Antvorskov Kirke fra 2005. Turen fortsætter til en kilde og et vejkrucifiks, der er knyttet til legenden om lokalhelgenen Hellig Anders. Herefter drejer Klosterruten mod øst gennem landbrugsområder til den sydlige del af den skønne Tystrup-Bavelse Naturpark. Undervejs dertil kan man bl.a. se to af Danmarks største oldtidsgravhøje og nogle flotte landsbykirker med både gammel og moderne udsmykning. Der er også grund til at mindes egnens opsigtsvækkende religiøse liv i første halvdel af 1800-tallet, og at Grundtvig oprindeligt skrev bryllupsalmen "Det er så yndigt ad" til præsteparrets sølvbryllup i Slots Bjergby.

Fra vejen langs Tystrup Sø er der et flot udsyn over naturparken. Rundturen ad Klosterruten i overdrevet Hørhaven er en kærkommen afveksling for vandrere, der er trætte af at gå på egnens asfaltveje.



Sorø Klosterkirke

Gennem Susådalen til Herlufsholm

Fra naturparken fortsætter ruten delvist gennem skov i retning af Susåen, der er Sjællands længste å. Den ligger i et smukt dalstrøg, som de, der færdes på Klosterruten, også får lov til at opleve. I Gunderslev Kirke er der et fornemt eksempel på det barokinventar, som Schrøderfamiliens berømte billedskærerværksted i Næstved har forsynet mange sydsjællandske kirker med. Senere er der lejlighed til at dvæle i Ladby Kirkeruin.

Efter få kilometer kommer man til Herlufsholm Skole og Gods, der er et højdepunkt på ruten. Kernen i det fornemme bygningsmiljø stammer fra Skovkloster med benediktinermunke. Det blev et af middelalderens rigeste danske klostre. Efter reformationen blev godset overtaget af admiral Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye, der omdannede klosteret til en kostskole. Den eksisterer den dag i dag.

Fra Herlufsholm til Næstved

Fra Herlufsholm går turen ad en idyllisk sti langs Susåen og frem til Næstved, som er Sydsjællands største by. Gamle huse og to store gotiske kirker fortæller, at Næstved var en betydningsfuld by i middelalderen. Moderne munkestatuer rundt omkring i byen minder om, at byen rummede både et franciskanerkloster og et dominikanerkloster. Kåhlers nu nedlagte keramiske værksted og fabrik har været med til at sætte Næstved på kulturens verdenskort.

Fra Næstveds vidtstrakte forstæder går Klosterruten i en bue ud til herregården Rønnebæksholm, der i dag er et kommunalt kulturcenter. Ejeren Marie Toft indgik i 1851 et meget lykkeligt ægteskab med N.F.S. Grundtvig, men deres lykke blev kort. Hun døde allerede i 1854. Hun opførte en charmerende pavillon i parken til Grundtvig, som kaldte den "Venligheden". I Næstveds udkant passerer Klosterruten Sankt Jørgens Kirke fra 1978, tegnet af tre fremragende arkitekter og med en særpræget lysaltertavle af Mogens Jørgensen.

Fra Næstved til Sværdborg

Syd for Næstved går Klosterruten gennem et fladt landskab, der ligger ud til Smålandsfarvandets smukke fjorde og vige med et rigt fugleliv. Man kommer først til det fornemme Gavnø Slot, et tidligere dominikanernonnekloster fra 1400-tallet. Det meste af klosterkirken er bevaret. Både slottet og den pragtfulde park er med i Miljøministeriets danske naturkanon.

I Køng vidner den ombyggede kirke, museet og adskillige bygninger om et næsten hundredeårigt industrieventyr, der udspillede sig fra sidste halvdel af 1700-tallet omkring en stor linnedfabrik. Det er også i Køng, at voldstedet Lille Gurre ifølge en lokal overlevering skal være det sted, som kendte sagn om Kong Valdemar 4. Atterdag handler om, og ikke Gurre Slot i Nordsjælland.

Efter Køng bevæger man sig ud på Svinø, der – som navnet siger – tidligere var en ø. Kirkegården blev under Anden Verdenskrig brugt som centralkirkegård for mange amerikanske og britiske flyversoldater, og stadig ligger over 60 britiske flyvere begravet i den smukke mindelund.

På halvøen Avnø er der et enestående naturmiljø med naturcenter i den tidligere flyvestation. Herfra følger Klosterruten den afmærkede vandrerute Sydsjællandsleden langs den fuglerige Avnø Fjord og drejer derefter ad små veje og stier ind i landet til Sværdborg Kirke. Den har et overvældende antal middelalderlige kalkmalerier,



Herluf Trolle og Birgitte Gøye, stifterne af Herlufsholm

bl.a. en billedserie om jordens undergang. Serien er et hovedemne i Axel Bolvigs spændingsroman "Klimakonspirationen" i anledning af FNs klimakonference i København 2009.

"Grundtvigruten"

Fra Sværdborg går turen ad Klosterrutens afsnit "Grundtvigruten" til Udby med en meget smuk og velbevaret firelænget præstegård. Her blev N.F.S. Grundtvig født i 1783, og her virkede han et par år som sin fars hjælpepræst. I "Grundtvigs Mindestuer" fortælles om hans liv og værk. Det enestående natur- og kulturmiljø med præstegård, mindestuer, kirke og Grundtvigmonument på kirkegården er et højdepunkt på Klosterruten.

Efter Udby passerer man den historiske Udby Kro og drejer ind i stort skovområde til den naturskønne Ugledige Sø. Den gamle landevej fra øst til Udby er i dag lukket på grund af en motorvej, men vejen er bevaret i det område, hvor Grundtvig i 1811 oplevede et afgørende religiøst gennembrud ("Skovoplevelsen") på sin vandring til hjembyen for at blive sin fars kapellan. Klosterruten går deromkring.

Fra Ugledige Sø til Vordingborg

Fra Uglesø går turen først gennem skov og derefter ad landevejen syd-på til Ørslev, hvor forfatteren Christian Richardt ligger begravet på kirkegården. Så går man videre mod syd til Nyråd og Vintersbølle Skov ved farvandet Storstrømmen. Hovedruten følger en sti langs kysten med flotte udsigter over vandet og kommer efter nogle få kilometer til Vordingborg. Hovedseværdigheden her er ruinen af Vordingborg Slot med det kendte Gåsetårn. I dag udvikles området til oplevelses- og

forskningsstedet Danmarks Borgcenter.

Byens anden store seværdighed er Vor Frue Kirke, hvor den danske digtekunsts fader Anders Arrebo var præst i 1600-tallet. Kirken har interessante kalkmalerier og en imponerende altertavle fra Abel Schrøders berømte billedskærverværksted. Man kan også se en moderne døbefont af den lokale billedhugger Gunnar Slot, hvis værker kan ses flere steder i byen.

Fra byens centrum fortsætter Klosterruten nogle kilometer gennem byens yderkvarterer og over Masnedø til Storstrømsbroen, hvor der er forbindelse til den planlagte Klosterrute på Falster og Lolland.

Den indre danske Klosterrute.

Af Karen-Marie Holst Jannerup

Ved et seminar om pilgrimsteologi i Vadstena i Sverige, februar 2011 blev jeg bedt om at komme med et indlæg med temaet: Den indre danske Klosterrute. Det var ikke nemt og alligevel ville jeg gerne forsøge fordi jeg selv har haft mange gode oplevelser på Den Danske Klosterrute. Hermed følger sidste del af indlægget:

Citat af forfatteren, Jens Kristian Krarup: "At vandre på Den Danske Klosterrute er at tage på en indre rejse, hensigten med at gå fra kirke til kirke er ikke at opleve så meget som muligt på kortest mulig tid, men at skabe plads til eftertanke. Den indre rejse skal ikke foregå i et tomrum, derfor er Klosterruten bundet op på en ydre rejse, som fører forbi klostre og kirker".

Men hvordan beskriver man den indre Klosterute?

Ruten er bevidst udvalgt så der er så lidt asfalt som muligt og så mange små skovveje og stier som muligt. Alt sammen for at fremme den indre vandring og meditationen så meget som muligt. På Klosterruten vil man på en dagsvandring møde mindst én kirke ofte flere. Her kan man sætte sig i stilheden, fornemme århundredes bøn, sang og bibellæsning. Specielt i kirkerne har forfatteren udvalgt de billeder, den skulptur, den døbefont, - som kan have den største meditative og spirituelle tiltrækning for en pilgrim.

I klosterrutebøgerne finder man ikke en fuld gennemgang af en kirke, men der er i høj grad tænkt på at der skal være rejsekost til den indre vandring og hjælp til meditationen. I forbindelse med udgivelse af hver bog er der skrevet til alle kirker og menighedsråd og vi har opfordret til at kirkerne må være åbne i dagtimerne og at der er lagt en bibel frem som pilgrimme kan bruge i kirken.

"Klosterruten bygger på den hovedtanke, at den indre rejse ikke skal foregå i et tomrum eller skabes af ens egen indre bevidsthed. Den indre rejse forudsætter en ydre rejse med et tydeligt indhold. På den ydre rejse ad Klosterruten møder man den kristne kirkes åndelige og kulturelle arv." citat fra bøgernes afsnit om Idé og spiritualitet – Hensigten med Den Danske Klosterrute.

Jeg skal prøve om jeg kan beskrive lidt af dette:

I Helsingør ligger Karmeliterklosteret – Vor Frue Kloster eller Sankt Mariæ Klosteret. Klosteret regnes for at være det bedst bevarede middelalderkloster i Norden. Her kan man gå rundt i et firefløjet anlæg omkring en klostergård efter klassisk, benediktinsk tradition, sætte sig stille i den store flotte kirke eller ude i klostergården. Som moderne pilgrimsvandrere kan man her og andre steder møde klosterstederne, fornemme den ånd og forholde sig til den spiritualitet som klosterbevægelsen og kirkerne står for.

Vi lever i en verden domineret af tidspres, hvor konkurrence og forbrug er nøglebegreber. Det er forfatterens intention med Den Danske Klosterrute, at der er brug for tider og steder, der giver plads til fordybelse, enkelhed, langsomhed og autenticitet. Mange længes efter et liv hvor der er sammenhæng mellem det indre liv og det ydre liv på grundlag af en åndelig vision. Længslen efter helhed mellem krop og sjæl.

At rejse på Klosterruten kan tilrettelægges af den enkelte som en pilgrimsvandring, en vandringsretræte, hvor det ikke gælder om at opleve mest muligt på kortest mulig tid, men om fordybelse, eftertanke, selvbesindelse og nærvær.

Således er der i beskrivelsen af den enkelte kirke, dens kalkmalerier og udsmykning i øvrigt gjort et bevidst valg fra forfatterens side. Hvad vil her være mest interessant, oplysende og inspirerende set fra en pilgrims side?

Forfatteren henviser ofte til et relevant skriftsted i Bibelen, til en fortælling fra enten Gammel eller Ny Testamente som den besøgende selv kan læse og opsøge nærmere.

Ballerup kirke, øst for København, er indviet til apostlen og pilgrimshelgenen Jakob den Ældre. Her fortælles udførligt om Sankt Jacob både i tekst og i billeder.

I Roskilde Domkirke fremhæves bl.a. Sankt Birgittas Kapel, og der fortælles om hendes liv og store indflydelse også i dag.

Der er mange kalkmalerier i Roskilde Domkirke, men forfatteren har valgt at vise et af den norske helgenkonge Olav.

Sankt Andreas kapellet er helt nyindrettet i 2010 af kunstneren Peter Brandes. Man har bevidst ønsket at indrette "en kirke i kirken". Et sted for stilhed og fordybelse. Her er der andagt hver onsdag middag. Kapellet er afskærmet fra det store kirkerum med et gitterværk. Her kan man som pilgrim lade sig inspirere af rummet med de gamle kalkmalerier og den symbolmættede nye kunst. For mig er det vigtigt at der i kirkerne, på helligstederne findes et hjørne, et lidt afgrænset sted hvor jeg kan være stille, bede, læse, tænde lys. Ganske enkelt give plads for min længsel efter Guds nærvær.

Et sidste eksempel på hvordan den ydre beskrivelse af en kirke kan fremme den indre vandring, spiritualiteten. Ca. 20 km, 2 mil, nord for Roskilde, ud til Roskilde fjord ligger Jyllinge. Der er der bygget en ny kirke, indviet i 2008, Hellig Kors Kirke. Den har fået navn efter Kristi Kors og Hellig Kors Kilde, der ligger mellem fjorden og kirken.

Kirken er ekstremt nutidig og har form som en kløvet stenblok. Det helt specielle i kirken er lysindfaldet og i en lysstribe på gulvet, en del af et kors, ses indgraveret et Jesusord: "Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket." Johs. Evang. 8.v. 12.

I en radioudsendelse i december fortalte Jens Kristian Krarup om den sidste bog om Klosterruten: "Lyset i den nybyggede Hellig Kors Kirke i Jyllinge virker meget stærkt på mig. Dét er i sig selv en spirituel oplevelse. En stor glasvæg åbner sig mod det omgivende landskab og lysvirkningerne er helt bevidst frembragt af kirkens arkitekt."

Nogle af forudsætningerne for den indre vandring, åndelighed er langsomheden og stilheden. I Veng Klosterkirke, benediktinsk, i Midtjylland holdt jeg engang på en længere pilgrimsvandring middagsrast. Jeg var helt alene i det fantastiske middelalderrum, som var nyrestaureret med moderne kunst. Først og fremmest var der en fantastisk akustik og jeg brugte lang tid den dag til at synge adskillige salmer. Det gav mig en forbundethed med de munke som havde sunget her for 900 år siden, samtidig med at jeg fandt indre ro og styrke til at vandre videre på Klosterruten og på min egen livsvandring.

Ved at vandre på Klosterruten tilbydes man mange spirituelle oplevelser og der er mulighed for at få udvidet sin åndelige horisont. Kirkerne er åndelige væresteder for levende lokaler fællesskaber. Det står enhver frit for om man vil bruge og gribe disse muligheder. Den indre vandring, enten det er på en pilgrimsvandring alene eller det er med en gruppe oplever mange, at det giver mod og styrke, fornyet livslyst og frimodighed til at vende tilbage til hverdagen.

Alle klosterrutebøgerne indeholder et kapitel om íde og spiritualitet og om spirituel praksis. Her er der hjælp at hente for den der ønsker hjælp til andagt og åndelig fordybelse inden for den kristne spiritualitets ramme. Der henviser til salmer fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente og salmer i Den Danske Salmebog, bibelord, vel-signelser og bønner fra klostertraditionen.

I forbindelse med emnet den indre vandring dukker mange spørgsmål op, som jeg ikke skal svare på, men vil fremhæve som vigtige og væsentlige:

Længslen efter sammenhæng i tilværelsen.

Spændingen mellem det åndelige og det materielle flytter sig ofte, når vi vandrer og vandrer længe.

Hvordan vægter vi den ydre vandring – kontra den indre vandring?

Tid til forberedelse, planlægning, vandre langt efter et bestemt mål – kontra den kontemplative vandring?

Er det en livsstil at være pilgrim?

Er det et kald at være pilgrim?

Hvad betyder bønnen, stilheden og det åndelige liv på vandringen og hvordan fortsætter vi i hverdagen derhjemme?

Jeg vil gerne dele beretningen om Martha og Maria med jer. Lukas evang. 10, 38-42.

“Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: “Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede hende: “Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Marie har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.””

Vi har to kvinder som bor sammen og en gruppe som kommer vandrende sammen med Jesus. Martha byder indenfor, sørger for det praktiske, alt det hun synes der skal til og det bliver hende for meget. Maria fornemmer straks at det er vigtigt at lytte til Jesus. Hun sætter sig ved hans fødder. Åben, lyttende, modtagende...

Nu springer vi til vores tid og hverdag.

Der er en gruppe, som skal på vandring. Ruten, overnatningen, maden alt det praktiske havde hun taget hånd om og tilrettelagt. Det fyldte flere ringbind med kort, rutebeskrivelser, telefonnumre og logbøger. Aftaler med følgebil var på plads. Faktisk blev der ikke så meget tid til meditationen, bønnen om morgenen eller om aftenen. Hun var alt for træt af alt det praktiske som hun syntes burde gøres.

Marthas type kender vi. Og uden den praktiske Marthatype bliver ingen pilgrimsvandring til.

Tilbage til fortællingen i N.T. Martha klager sig til Jesus over sin søster Maria: “Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.”

Jesu svar til hende og måske også nogen af os: “Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.”

Den indre vandring – Maria satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Det er den gode del. Det er udfordringen til at leve klosterliv i verden. På pilgrimsvandringen, på retræten og ikke mindst i mit hverdagsliv derhjemme.

Giver vi på vore pilgrimsvandring og i livet i det hele taget plads og rum og respekt for Maria? Hun levede sin længsel ud, lyttede til Herrens ord, satsede på den indre vandring, på stilheden, langsomheden og åndeligheden.

Vi kan hente megen inspiration i kloster- og ordenslivets opdeling af dagen og livet. Tidebønnens dagsrytme.

Tid til arbejde – tid til bøn og meditation eller omvendt

Tid til bøn og meditation – tid til arbejde

Der er for mig stor inspiration at hente i den dagsrytme og ugerytme som udfoldes i Vadstena, på Pilgrimscentrum og i Klosterkirken.

Udfordringen vil altid være der: at skabe harmoni og helhed i tilværelsen?

Forsøget på at skabe sammenhæng og balance mellem den ydre og den indre vej? Længslen efter helhed. Det er for mig pilgrimsliv.

Nu vil jeg give mulighed for at vi kan sidde en kort tid i stilhed, for at give plads og rum, for et tilbageblik på et sted, et øjeblik, en vandring, en kirke, en plads, hvor du oplevede Gud var særlig nær, at sammenhængen var fuldkommen.

Den indre klosterrute – den indre vandring!

Hvordan finder jeg mit “kloster” – mit klosterliv? mit klostersted?

Maria i Bethania på Jesu tid, valgte den gode del – den indre vej – og den skal ikke tages fra hende!

Den Danske Klosterrutes fremtid og færdiggørelse!

Erling Bjerrum-Petersen

Når der holdes dobbeltreception i Sorø den 12. maj i forbindelse med udgivelsen af bog 5 og 6 på den Danske Klosterrute, overlader Jens Kristian Krarup fortsættelsen af de resterende udgivelser til andre kræfter.

Den Danske Klosterrutes Støtteforening vil stå for de sidste 4 bøger, og vi har været i gang med at søge fonde for at kunne give et honorar til en person, som skal fortsætte med at færdigredigere de sidste 4 bøger. Vi vil satse på en del frivillig arbejdskraft, som lokalt skal være med til at fremme projektet, og ligeledes også nogle til at vandre ruterne igennem inden de færdigredigeres. Projektlederen skal færdigkomponere stoffet og redigere bøgerne til udgivelse de næste år.

Det drejer sig om strækningerne: Lolland – Falster, Fyn og Øhav, Viborg – Aalborg og Aalborg – Frederikshavn. Strækningerne på Fyn er fundet, men vi mangler nogle bevillinger så vi kan få færdigredigeret denne strækning, som vil omhandle næste udgivelse.

Den Danske Klosterrutes Støtteforening indbyder til reception i Sorø Sognegård og pilgrimsvandring på Klosterruten syd for Sorø Lørdag d. 12. og søndag d. 13. maj 2012

I anledning af udgivelsen af "Den Danske Klosterrute. Fra Roskilde til Slagelse" og "Den Danske Klosterrute. Fra Slagelse til Vordingborg" indbydes hermed til reception.

Forfatteren, Jens Kristian Krarup, vil være til stede og give en kort introduktion til Klosterruten mellem Roskilde og Vordingborg. Udgivelserne er bind 5 og 6 i serien Den Danske Klosterrute.

Receptionen finder sted lørdag den 12. maj kl. 13.30 – ca. 15 i Sorø Sognegård,
Munkevænget 22, 4180 Sorø.

Kl. 15.30-16.30 er der omvisning i Sorø Akademiets hovedbygning v. lektor Steen Jensen.

Kl. 16.30 vil der være andagt i Klosterkirken v. sognepræst Kristian Østergaard.

Pilgrimsvandring søndag den 13. maj på Klosterruten nord for Tystrup sø og syd for Sorø.
Mødetidspunkt og sted oplyses senere.

Det vil være muligt at overnatte fra lørdag til søndag på Danhostel Sorø / Kongskilde Friluftsgaard. Støtteforeningen har booket Familiehuset med 15 sengepladser fordelt på 4 værelser. Der vil blive arrangeret fælles spising lørdag aften, morgenmad og mulighed for at smøre madpakker til pilgrimsvandringen.

Det færdige program for weekenden sendes ud til medlemmer af støtteforeningen, så snart det er færdigt.

GENERALFORSAMLING FOR DEN DANSKE KLOSTERRUTES STØTTEFORENING

finder sted i Fredericia mandag den 23. april 2012 kl. 16.00.

Stedet oplyses nærmere.

Den Danske Klosterrutes Støtteforening

Støtteforeningens formål er at arbejde for Den Danske Klosterrutes beståen og videreførelse, samt at fremme rutens brug.

Bestyrelsen består af:

Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, Abild, 6270 Tønder (formand) 74 72 28 50 ebp@km.dk

Peter Møller Jensen, Engsvinget 37, 2400 København N, (næstformand) 38 28 55 57
pmj@km.dk

Karen-Marie Holst Jannerup, Klosterjordet 6 st. lejl. 5, 9100 Aalborg. (kasserer)
98 13 28 60 holstjannerup@privat.dk

Gunvor Sandvad, Slotsgade 3A, 6240 Løgumkloster
74 74 59 85 Gunvor-sandvad@privat.dk

Lars Møller Jensen, Adjunktvej 5, 9000 Aalborg. (sekretær)
98 10 28 62 Lars-M-Jensen@mail.dk

Kontingent er 100 kr. pr. år.

Medlemskab opnås ved at indbetale kontingentet på foreningens konto i Hobro Sparekasse (Reg. nr. 9336 og kontonr. 0001288792) og sende navn og adresse og gerne e-mail til kassereren.

Henvendelser ang. støtteforeningens arbejde kan rettes til bestyrelsens medlemmer.

Nyhedsbrevet sendes til foreningens medlemmer via e-mail.

Redaktør er Lars Møller Jensen

Eftertryk af artikler i nyhedsbrevet er ikke tilladt uden forfatterens tilladelse.

Den Danske Klosterrutes webside findes på

www.klosterruten.dk